

"İnsanları tediyen eden olan biten değil olan bitenle ilgili insani biridir"

90

İnsan farklı gen kodlarına sahip farklı özelliklerle donatılmış, eşit ve bentleri olmayan bir varlıktır. İnsanı farklı kılan özelliklerinin başında, doğuştan taşıdığı nitelik özellikleri gelir. Südüreceği hayatta diğer temel yetkinlikleri ve davranışları, bir fosilek halinde niteliğinde yer alır. Zaten diğer insanların tümünden farklı olarak hayata başlayan insan; yaşadığı toplumu yetiştirir, ailenin, eğitim durumunun, ekonomik düzeyinin ve daha yüksek psikososyal nedenin harmonizasyonu ile eşit bir hale bürünür.

İnsana dair tüm bu özellik ve özellikler, insanın hayata boyasını, dünya görüşünü, düşüncelerini ve zihniyetini şekillendirir. Dünya üzerinde yaşayan her insan din, dil, ırk, cinsiyet ayırmaksızın farklı, bencil ve önel fikirleri sahiptir. İste tam bu yüzden birbirine tepki veren hatta aynı olan olaylar karşısında farklı insanlar farklı tepkiler verebilir, bambaska şekilde etkilenebilirler.

Bu yüzden insanı yalnızca tediyen eden değil; ümitsiz, sevindiren, korkutan heyecanlandıran da olaylar değildir. İnsanda oluşan tepkinin asıl nedeni olayların zihninde bulduğu yansıması yani olaya dair inançlarıdır. Her insanın zihni yapısının farklı oluşunu göt önünde bulundurduğumuzda aynı olayın her insanda farklı bir insana nörolojik farklı bir tepkiye neden olması kaçınılmazdır.

İnsanın tepkilerini ve davranışlarını şekillendiren ve farklı kılan insan ve inanışları bu yüzden onun en değerli hazinesidir. Çünkü inanışları, şahsi olmayan, insanı başka insanların gözümüne sunar. Hayatın birey olarak değil yalnızca bir masa olarak idame ettirir. Bu algının farkında olan kişi ve oluşumlar da insanın bu en değerli hazinesini yitirmemek ve kendi menfaatleri doğrultusunda insanlığı korumak için çaba gösterir. Çeşitli yöntemlerle insanların zihniyetini, benliklerini, gemelik algılarıyla oynayan ve yitirince insanı etkilemesi gibi kullanımları bu oluşumların toplumlara verdiği zararlar düşünülürse insanın aklın insanlarının ne kadar önemli olduğu götler önüne seriliyor.

insan zihni ve inancını kontrol etme gayretinde olan tüm tehlikeli olumsuzların kullandığı yöntemlerin başında, felsefe literatürüne Jean Boudrillard tarafından katardır. Simülasyon kavramı gelir. Gerçekliği değiştirmek, olmayan şeyleri gerçekmiş gibi göstermek anlamına gelen bu kavram, insan zihnini zehirleme ve davranışlarını kontrol etme amacıyla kullanılır. Bir nevi insan algısına yapılan bir saldırıdır. Bu sorusun pek çok yolu ve yöntemi bulunur.

21. yüzyılla beraber beden edilecek analogisi zayıflamıştır. Bunun farkında olan bu olumsuzlar, beden değil zihni ve fizikî töle etme hedefi güderler. Ki bunun en kolay ve en kolay yolu siber yollardır. Her insanın evinde bulunan herimizin cebinde taşıdığı tüm bilgisayar aletleri, bu simülasyon oyununun bir parçasıdır. Eğer zihin ve insan hatırlanmaz korunmazsa gelecekte taşıdığımız şey telefon olmaktadır artık ve tesamüt olur. Tabii ki simülasyon oyunu siber soldanlar da sınırlı değildir. İnsanların zayıf ve hassas yönlerine de saldırarak zihinleri ele geçirebilir. Din, vatan, aile gibi insanların ben telli olan olgular da bu zihin sömürsüne alet edilen araçlar haline getirilebilir. Ki bu yapılan olguların en tehlikeli olanı siberdir.

İnsana düşen ise tüm bu sorusun tehlikesini, kullanılan silahların gücünü farketmektir. Bu tehlikeleri silahlara karşı en değerli hatırası zihnini ve inancını korumakla mükellef olduğunun bilincini taşımalıdır. Çünkü bu sorusu kaybetmesi demek, tüm davranışlarının ve tepkilerinin yetersizliği de kaybetmektir. Kutla olmak demektir. Elbette tüm hayatını şekillendiren inancını ve zihnini kaybetmek; nefes alırken hayatını kaybetmek demektir.