

"Bilginin her çağda artması olgusundan hareketle, insanlığın da her çağda ileri gittiği sonucu çıkarmak doğru mudur?" (Uluğ Nutku)

ARKADAŞ DÖKÜMÜ

Bulduğumuz çağa ismini verecek kadar değerli bulduğumuz bilginin artmasıyla ortaya çıkan bilimsel ve teknolojinin de bilgi gibi her geçen gün arttığı ve geliştiği gerçeğini kabul etmiş olan insanlık elinde tuttuğu bilgileri kendi çıkarları için kullanmaya devam ettiği sürece insanlığın hangi konuda ileri gittiğini söylemek oldukça zor.

İnsanlık tarihine baktığımızda elinde tuttuğu güç sayesinde sahip olduğu bilgiyi istediği ölçüde ve şekilde kullanan insanların dünya çapında verdiği zararları görebiliriz. Örnek olarak kölelik bir çocuğun ve şişman bir adamın Japonya'da bıraktığı izleri, Nazilerin kurduğu kamplarda ölen insanları, onların yakıldığı fırınları versak yanılmadığımızı ispatlarız. Günümüzde bile insanlık olarak ne kadar ileri gittiğimizi ispatlayacak Orta Doğu gibi büyük bir kanıt varken kimse bu ileri gidişimizi takdir etmediğini ve artık ileri gitmememiz gerektiğini söylememesi oldukça saçılacak şey doğrusu.

Teknolojinin ve bilimin bize kazandırdığı tek şey köll haline gelen insanlar değil tabiki. Sosyal medya da insanlar bildikçe ve bu bilgiyi paraya çevirdikçe kazandığımız şeylerden biri. Ayrıca değerli bir araç şeyin önüne geçmiş ve insanların bağımlılığı haline gelmiştir. Bu yeniliğe de oldukça hızlı adapte olan insanların diğeleri tarafından görünürlüğünün önemini, kendini biliyor olmanın önemine tercih etmesi doğru değil. Sonuç olarak üzerine iki kez düşünülerek piketini beyan ediyor olduğun fotoğrafların kaç tanesi gerçeği yansıtıyor ki? Vincent Van Gogh "Tadum bunlara dolu: Gerçek bir yaşam sürdürmektense gösteriş peşinde koşullar." derken ne kadar haklıysa bizim takip ettiğimiz kişiler de bir o kadar yapmacık.

Albert Einstein "Korkarım ki teknoloji insanlığın iletişiminin önüne gelecek ve aptal bir nesil ortaya koyacak." derken sosyal medyanın varlığından ve bizlerin iletişimimiz ne kadar desteklenmiş olduğumuzun haberi yoktu. Ama bizlerin kurduğumuz bu yapmacık iletişimin önüne geçebilecek bir teknolojiyi kendi ellerimizle nasıl yarattığımızı ve nasıl kullandığımızı da göz ardı etmemeliyiz. Tesla firmasının sahibi Elon Musk, İngiliz fizikçi Stephen Hawking 'yarattığımız teknolojinin bizlerin önüne geçtiğini hatta bizleri yok edeceğini söylerken ne kadar ileri gittiğimizi söylüyor zaten. Bu ileri gidişimize nasıl tarih boyunca bizlerin ne kadar acımasız varlık bir olduğumuzu ortaya koymuşsa kendi çıkarları için başkalarının ölümlüne göz yumma bencil bir varlık olduğumuzu da ispatlamıştır.

insan bildiği kadar daha yapmak ve daha tehlikeli bir varlığa dönüşüyor. Elinde tuttuğu bilgiyi ise çıkarlarına ters davranan herkesin sonunu getirebilecek bir silaha dönüşüyor. Bu silahın ateşlenmemesi için silahın ortadan kalkmasına değil onu elinde tutan insanların onu o amaçla kullanmaması gerekir. Bilim kurgu yazarı Charles Stross insanların öldüğünün pilotsuz uçaklar değil o uçaklara koordinatları (X,Y) olarak giren ve Hellfire füzelerinin ateşlenmesini sağlayan insanlar olduğunu söylerken aslında bizlerin bilgi ile birbirimizi katlettiğimizi öyle getirir. Bedri Rahmi Eyüboğlu ise "Arkadaş Ökümü" adlı şiirinde bu konuya değiniyor ve şunları söylüyor.

...
 Bu canım dünyanın orta yerinde
 Hayvanlar kadar bağlanmamış birbirimize
 Yalan mı? Gidiznü sevdiğim karıncalar
 İşte hamsiler sürü sürü
 Atılar bölük bölük gezer Leylekler tabur tabur
 Ya bizler? Şerep-i mahlukat

...
 Bizler bölük bölük, bizler sürü sepet
 Bizler tabur tabur
 Yalnız birbirimizi öldürmüştük.